

Van verkering naar huwelijk

Anna Kooienga-Huizinga



Velen van Gods volk hopen op en bidden voor een huwelijk. Ouders bidden dat hun kinderen een godvruchtige, liefdevolle partner mogen vinden. Veel jonge mannen hopen een godvruchtige en betrouwbare

vrouw te vinden om mee te trouwen. Veel jonge vrouwen dromen over hun toekomstige bruiloft – de volmaakte jurk, de prachtige locatie en, het allerbelangrijkste, de volmaakte man. Om tot een huwelijk te komen, gaan een man en een vrouw met elkaar uit en nemen ze de tijd om elkaar te leren kennen.

Hoe verloopt de overgang van daten naar het huwelijk, en wat is belangrijk voor een gelukkig huwelijk?

Meestal raakt een jonge man geïnteresseerd in een jonge vrouw. Ze beginnen elkaar berichtjes te sturen en komen, zoals tegenwoordig gebruikelijk is, in een ‘praatfase’ terecht. Uiteindelijk verzamelt de jonge man de moed om haar mee uit te vragen, nadat hij hier waarschijnlijk al met haar vader over heeft gesproken. De dag van de eerste date is gevuld met verwachting, opwinding en zenuwen. Het verloopt waarschijnlijk ongeveer als volgt: hij komt bij haar thuis aan, maakt kennis met haar familie en opent (hopelijk) de autodeur voor haar als ze samen vertrekken. Een eerste afspraakje is een bijzondere ervaring, omdat beiden proberen van het moment te genieten, terwijl ze zich tegelijkertijd afvragen: ‘Is dit de persoon met wie ik de rest van mijn leven zal doorbrengen?’ En dat is een goede vraag, want het voornemen van daten is het huwelijk.

In de beginfase van het daten kunnen stelletjes zich wat ongemakkelijk voelen. Na verloop van tijd groeien ze naar elkaar toe en leren ze elkaars eigenaardigheden, favoriete dingen, karaktereigenschappen en familietradities kennen. Tijdens het daten ontdekken ze of ze bij elkaar passen. Zo niet, dan volgt er meestal een breuk. Uit elkaar gaan is moeilijk, maar noodzakelijk om ongezonde huwelijken vol spanning te voorkomen die God te schande maken. Tijdens het daten moet ieder van beide personen letten op eigenschappen in de ander die een weerspiegeling zijn van hoe hij of zij als echtgenoot zal zijn. Het huwelijk is voor het leven, dus een fout maken of overhaast trouwen kan levenslange gevolgen hebben.

Na een tijdje met elkaar verkering te hebben gehad – een periode die voor elk stel anders is – doet de man een aanzoek en schuift hij een ring om haar vinger. Verlovingen zijn een spannende tijd in het leven, vol verwachting en de drukte van het plannen van een bruiloft. Tegen het einde van de verloving kunnen sommige stellen zich minder verbonden voelen omdat er zoveel tijd wordt besteed aan het plannen van de bruiloft. Het is altijd belangrijk om ‘quality time’ met elkaar door te brengen.

Een paar volgt voorafgaand aan het huwelijk een huwelijkscatechese bij een predikant en bespreekt daar belangrijke onderwerpen zoals ware liefde in Christus, communicatie, gebed,

belijdenis en vergeving, rollen, financiën, gezinsdynamiek en andere zaken. Deze voorbereiding helpt bij het leggen van de basis voor een gezond huwelijk en versterkt hopelijk wat zij tijdens hun jeugd in hun eigen gezin hebben geleerd en gezien.

De bruiloft is een van de belangrijkste dagen in iemands leven, vol met familie, vrienden en feestvreugde. Hoewel het natuurlijk is dat men wil dat elk detail perfect is, is het belangrijk om de aandacht te richten op de prachtige verbintenis tussen een man en een vrouw die zal plaatsvinden. Het huwelijk is een afspiegeling van Christus en Zijn Kerk, en de schoonheid van die verbintenis zou voor het paar op hun trouwdag duidelijk moeten zijn.

Veel stellen gaan direct na de bruiloft een week op huwelijksreis.

Bij terugkomst van de huwelijksreis moeten de twee zich weer aanpassen aan het normale leven samen. Deze overgang verloopt voor iedereen anders, afhankelijk van de financiële situatie, de woonsituatie, hun persoonlijkheden en nog veel meer. De eerste paar maanden zijn een periode van leren en wennen.

De man en de vrouw moeten niet verwachten dat de ander volmaakt is. Tijdens het verkeringstijd woon je nog niet samen met je partner, dus er staan veel veranderingen te wachten die niemand kan voorzien of voorspellen. Voor veel vrouwen is het de eerste keer dat ze een huishouden runnen. De vrouw mag niet verwachten dat ze aan de normen van haar moeder voldoet wat betreft koken, schoonmaken, de was doen, enzovoort. Ondertussen is de man nu het hoofd van het huishouden en heeft hij de roeping om zijn nieuwe vrouw financieel, emotioneel en geestelijk te ondersteunen.

Het is van groot belang dat het echtpaar geestelijk verenigd blijft in Christus en prioriteit geeft aan het samen tijd besteden aan Gods Woord. 1 Petrus 3:7 spreekt over hoe een echtpaar samen zou moeten leven, wanneer er staat: 'Gij mannen insgelijks, woont bij haar met verstand, aan het vrouwelijke vat, als het zwakste, eer gevende, als die ook mede-erfgenamen der genade des levens met haar zijt; opdat uw gebeden niet verhinderd worden.' Als zij samenleven in de vreze des Heeren en hun egoïstische neigingen afleggen, genieten zij van een liefdevolle gemeenschap. Alle lof en eer komt God toe, want Hij alleen kan de grote gave van een gelukkig huwelijk schenken.

Anna is receptioniste en kerkt samen met haar man, Tyler, in de PRC te Grandville, USA.

Bron: Beacon Lights, nr. 8, 2025

<https://beaconlights.org/sermons/from-dating-to-marriage>